

# Træningsweekend for Flatcoated Retrievere

Af Brødrene Pearly Coat Bobo´s Backer og Balsam (Zippo og Charlie)

Vi har været til den FEDESTE weekend!

Lørdag d. 13. august mødtes vi med en masse andre Flatcoated Retrivere, ligesom os, fra hele Danmark. 21 styks var vi i alt og vi var i alderen mellem 16 uger og 9 år. Vi skulle på sommertræf ved Tarup-Davinde ved Langeskov på Fyn.

Vi havde været tidligt oppe for at møde klokken 9.00. Vi var blevet opdelt i to hold - alt efter hvor dygtige og erfarne vores hundefører var.

To meget kompetente og engagerede trænere mødes med os med mange spændende opgaver i et varieret terræn. De hed Per Rethmeier og Preben Jørgensen. Vi havde markeringer og dirigeringsopgaver, lydighed og vandarbejde. Det var sjovt!

Opgaverne blev bygget op og afstanden blev længere og længere. Det var dejligt at få strakt benene. De tobenede blev indimellem lidt våde, da det var en rigtig bygedag. Heldigvis tittede solen også frem indimellem.

Da dagens træning var slut fik vi et lille hvil, inden vi igen skulle i gang med de tobenede. Denne gang var det sjov og ballade i form af pølse- og æggeløb. Det grinte de meget af, og nogle af os spiste en masse pølestykker og det fik de præmier for - Skønt! Forplejningen var helt i top til de tobenede. Vi andre havde madpakker med. Det var en sjov, lærerig og hyggelig dag, og vi faldt trætte om i campingvogne, telte og i spejderhytten.

Søndag morgen var vi atter klar fra morgenstunden. Det var lækkert at komme ud blandt nye venner og i dag gjaldt træningen særlig dirigeringsstræning, frit søg og nærsøg. Dagen sluttede ved middagstid og vi vendte igen de sorte snuder hjemad.

Tusind tak til Annette, Jørgen, Per og Preben!

På gensyn alle sammen om et år.

